

TOER POLDER



- 10 BRÂNBURREN**
Hier lag de heksjalk 'Hoop doet leven' van Wiebe de Jong en zijn vrouw Hesseltsje. 'Brânburren' dankt zijn naam aan een grote brand die in 1866 een aantal huizen in de as legde.
- 11 DE HOFMARPLEATS**
Deze boerderij is bijna 300 jaar lang bewoond door familie Gerritsen.
- 12 LYTS WALHALLA**
Hier leefde de alleenstaande boerin, koemelkster Grutte Wopkje. Nu wordt het de 'Ljurkepôle' of 'Het eiland' genoemd.



Op reis met het boek 'De Oerpolder' geschreven door Hylke Speerstra. Fiets- en wandeltocht door het wijdse 'lân fan wyn en wetter'. Onderga *It Heidenskip* van nu met in gedachten, de gebeurtenissen van toen.

7 IT DJIPPE GAT

Letterlijk het 'diepe gat'. Het is ontstaan toen deze slaperdijk met de februaristorm van 1825 doorbrak, waardoor het water van de Zuiderzee het achterland instroomde en dit bijna geheel onder water zette. Dit gebeurde met zo veel kracht dat er op deze plek een draaikolk ontstond van 13,5 meter diep. Later heeft men de dijk er met een bocht omheen gelegd.



8 DE WOLVETINTE

In de buurt van deze boerderij kwamen Melle de Vries en Hinrik Hof in 1824 met de praam aan wal. Op deze boerderij woonde toen Ignatius de Wolff. Tijdens de zware storm van 1825 is deze boerderij door water en onweer verwoest, maar weer opgebouwd. Veertig jaar later is hij afgebroken en verder landinwaarts geplaatst.

9 REASKUORRE

Is een van de oudste boerderijen van It Heidenskip. Hier woonde weduwe Sjoukje Fonda; bij wie Melle de Vries met zijn stiefzoon Hinrik onderdak kreeg. De bewoners ontsnapten met de praam aan de stormvloed.



Bovenstaande afbeelding is een detail van de kaart *Hemelumer Oldeferd en Noordwolde* in de atlas van Eekhoff (1851). Vergelijk deze kaart met de huidige situatie (zie ommezijde).



- 13 DE READE HEL**
De naam 'Hel' betekent waarschijnlijk 'verhoging in het landschap'. Hier lagen de gestoken turven te drogen. Op deze plaats stond de boerderij van Hylke Eelkes de Jong.
- 14 DE GRUTTE HEL**
Deze grote boerderij werd bewoond door Elke Hommes de Jong. Dit is de 'stampplaats' van vele 'de Jongen'. In 2010 is de boerderij afgebroken.

DEZE FOLDER IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR



Genieten van rust en ruimte!
vakantiehuisje, 2 appartementen en B&B
WWW.SLAPENINITHEIDENSKIP.NL



Dorps-huis IT SWAIGAT
• familiefeesten
• warm en koud buffet
• arrangementen
WWW.IT-HEIDENSKIP.NL



vereniging Dorpsbelang It Heidenskip

ONTWERP JOHAN BOUWHUIS



scene uit theaterstuk *Achter santjin hikken*

TOER POLDER

FIETS- EN WANDELROUTE DOOR DE OERPOLDER

GROTE ROUTE	ROUTE NOORD	ROUTE ZUID
 32,6KM	 12,7KM	 19,9KM

1 DE WAAG
Dit is het museum van Warkums erfskip. Hier werd tot 1890 de boter en kaas van o.a. de boerderijen uit 'De Oerpolder' verhandeld. Binnen beleeft u de historie van Workum en It Heidenskip.



2 DE 'OUDE SCHOOL' IN HET LAND
Deze openbare school is in 1821 opgericht door inwoners van It Heidenskip. Het was de plek in It Heidenskip die voor alle leerlingen binnen een uur, lopend, te bereiken was. Na invoering van het christelijk onderwijs op Brånburren is de school in 1912 gesloten. Het schoolgebouw werd gesloopt en achter het hoge woonhuis is een schuur gebouwd.



3 GROOT/KLEIN WELGELEGEN
Dit was in de tijd van het boek 'De Oerpolder' een van de grootste boerderijen van It Heidenskip. Daarom kon het gesplitst worden in Groot en Klein Welgelegen. Op de eerste woonde Fokke Martens Galama en Ysbrand Johannes Brandsma was huurder op Klein Welgelegen.



5 HET SINT URSULAKLOOSTER
Heeft gestaan tussen de twee Ursula boerderijen van nu. Het Ursulapad (later de Ursuladijk) heeft daar zijn naam aan ontleend. Opgegraven botten en schedels uit de 11de eeuw worden in de Waag tentoongesteld.

6 GROOT VISCHWIJCK
Een grote boerderij waaruit later twee andere boerderijen zijn voortgekomen. Hier woonde destijds volgens het boek 'De Oerpolder' Klaas Veldman. Hij zorgde ervoor dat meneer pastoor op 'Reaskuorre' kwam voor de kerkdienst.

